



FOTO: FRANKLIN REVES/AP

FOTO: KARL MELANDER

Club Nautico byggdes ursprungligen på 1920-talet. Arkitekten Max Borges-Stark ritade anläggningen, som är inspirerad av havets vågor. Idag är den en exklusiv medlemsklubb för Havannas elit.



FOTO: JAVIER GALAN/AP

Jordbruket fungerar inte. Kuba tvingas importera åttio procent av sina livsmedel.

kommunismen

måste byggas upp för att privata företag ska kunna fungera. Progressiv beskattning ska införas i stället för dagens licenser som slår orättvist. Men framför allt krävs en stor mental omställning när individerna tvingas ta mer ansvar för sig själva.

I USA finns en växande opinion som kräver att sanktionerna mot Kuba och den ekonomiska blockaden hävs. När embargot infördes i början av 1960-talet var det för att den kubanska staten skulle drabbas. Men när nu en allt större del av ekonomin privatiseras är det inte staten utan den vanliga kubanen det går ut över.

President Barack Obama införde tidigare i år flera förändringar som gör det enklare för vissa grupper av amerikanska medborgare att besöka Kuba. Men att göra affärer med landet är fortfarande straffbart.

Under kongressen ska en ny centralkommitté väljas. Den utser politbyrå och dess sekretariat. Sedan partiet bildades har Fidel Castro va-

”De ekonomiska reformer som ska klubbas igenom vid kommunistpartiets kongress på Kuba i helgen innebär att många av revolutionens heliga principer överges.”

rit förste sekreterare och Raúl Castro andre sekreterare.

De flesta har tagit för givet att Fidel Castro, 85 i augusti, ska fortsätta som partiledare. Han har piggnat till rejält den senaste tiden och syns regelbundet i kubanska medier. Men i slutet av mars förklarade han att han inte längre ser sig som partiets ledare, utan som en enkel soldat i revolutionens tjänst. Om han med detta menar att han avgår, har alla diskuterat sedan dess.

KUBA



TEXT:
THOMAS GUSTAFSSON
utland@sydsvenskan.se

BAKGRUND



President John F. Kennedy. FOTO: AP



Raúl (tv) och Fidel Castro. FOTO: AP

■ Tidigt i gryningen den 17 april 1961 landsattes en invasionsstyrka på 1 350 man vid Grisbukten, ett obefolkat träskområde på Kubas södra kust. USA:s nytilträdde president John F. Kennedy var ytterst ansvarig för invasionen men planen hade han arvt från sin föregångare. Kennedy gav order om att inga amerikanska soldater fick landstiga.

■ Att ett anfall skulle komma var väntat av bröderna Castro. Det fanns tillförlitliga rapporter från den kubanska säkerhetstjänsten om att en invasionsstyrka med exilkubaner byggts upp med hjälp av CIA. Den 1 april 1961 fick säkerhetspolisen därför order om att fängsla alla misstänkta kontrarevolutionärer i landet.



Vid invasionen. FOTO: AKG-IMAGES



Fidel Castro den 17 april 1961. FOTO: AP

■ Den 15 april gick stridsflygplan till anfall mot flygbaserna i Havanna och Santiago. CIA hade gett planen en felaktig märkning som gjorde att det gick att bevisa att USA låg bakom.

■ Klockan kvart över ett på morgonen måndagen den 17 april 1961 inleddes invasionen. Två dagar senare kapitulerade angräparna. Totalt togs 1 189 män till fånga.



Under rättegången. FOTO: TOPFOTO



Den store ledaren. FOTO: AKG-IMAGES

■ Fjorton av krigsfångarna ställdes inför rätta. Fem av dem avrättades då de gjort sig skyldiga till mord under Batistadiktaturen och nio dömdes till 30 års fängelse. Förhandlingarna om utväxling av de resterande slutade med att Washington gick med på att sända mediciner och livsmedel till ett värde av 53 miljoner dollar till Kuba.

■ När Fidel Castro planerade sitt gerillakrig hade han inget stöd från de Moskvatrogna marxisterna i Kuba. Men efter anfallet utropades revolutionen som socialistisk. Invasionsförsöket vid Grisbukten blev på så sätt den politiska vändpunkten för revolutionen, vilket högtidligt hålls när kongressen inleds på 50-årsdagen på lördag.

FAKTA

Kongressen

■ Kubas kommunistparti Partido comunista de Cuba (PCC) håller sin sjätte kongress i helgen. Lokala partiorganisationer, militären och inrikesministeriet har utsett tusen delegater som kommer till Havanna där mötet pågår från den 16 till den 19 april.

■ Senaste gången partiet samlade sitt högsta beslutande organ var 1997. Därefter har bröderna Castro skjutit fram kongressen som ursprungligen hölls var femte år.

Kuba

■ Till ytan är Kuba ungefär en fjärdedel så stort som Sverige. Landet har 11,5 miljoner invånare.

■ Kuba är en kommunistisk enpartistat och styrs sedan 1959 av Fidel Castro och hans yngre bror Raúl Castro, som sedan 2008 är president.

■ I regimens inre krets finns ett antal veteraner som slogs vid brödernas sida under inbördeskriget.

■ Vid kongressen väljs centralkommittén. Den utser politbyrå och dess sekretariat, som leds av partiets förste och andre sekreterare.

■ Kommunistpartiet är Kubas enda tillåtna parti. Det bildades av Fidel Castro i början av 1960-talet efter sovjetisk modell och genom en sammanslagning av hans egen 26 Juli-rörelse och två kommunistpartier. Efter Sovjetunionens upplösning omformades partiets ideologi till en kubansk form av nationalistisk socialism.

